

De leraar als kunstenaar

Ideeënfabriek met Bart van Rosmalen
en Anouk Saleming

22 maart 2023



Bart van Rosmalen en Anouk Saleming werken vanuit het muzische perspectief, waarbij ruimte wordt gemaakt voor het scheppende en creatieve in de mens. De leraar als kunstenaar.

Je leest meer over de werkvormen die Bart en Anouk gebruiken op de website van Musework, een online platform voor muzische professionalisering en hoe daar mee wordt gewerkt in het onderwijs en daarbuiten.

Je vindt er bijvoorbeeld meer over de werkvorm 'wendingen':

> <https://www.musework.nl/nl/werkvormen>

Na de lunch hebben Bart en Anouk naar aanleiding van twee vragen een improvisatie gegeven. De laatste heette 'Er zijn kinderen'.

Deze kun je hier terugkijken > <https://nivoz.nl/nl/videoclip-er-zijn-kinderen>



Visualisatie en kunstenaar in de hoek

In de ochtend hebben we vragen van enkele deelnemers gevisualiseerd met een opstelling (zie foto). De vraag bij deze opstelling luidde: Hoe kan ik kunst een duidelijke plek geven in het onderwijs? Elk voorwerp staat voor een belangrijk onderdeel van de vraag. Bijvoorbeeld de leerdoelen die de school moet behalen, teamleden, materiaal, geld. Door de positionering van de onderdelen werd het vraagstuk duidelijker.

Het gesprek/proces werd geobserveerd door de 'Kunstenaar in de hoek', die er vervolgens een tekst van maakte.

Hieronder het gedicht van Happy van der Heide.

In haar groep werkten ze aan de vraag: Hoe heroriënteer ik mezelf op de goede plek?



Experiment

Probleem om mezelf op de juiste plek te heroriënteren wordt uitdaging: durven thuis te zijn, te voelen hoe onzeker ook als docent voor een klas in een chaos van specifieke visies

ik wil uitgraven, inspireren
rust en ruimte vinden voor prettige inhoudelijke dingen
talentvol werken in het moment
ondanks de bepalende schreeuw
van de overheerser in mijn rugzak

negativiteit heeft ook iets gebracht
stemmen in mijn onzekere binnenste
overschreeuwen het anders te doen
door uit het systeem te stappen
en vertraging te vinden in mijn sterke heldere visie

omhels de interessante onwetendheid
als een rustige veilige bedding
durven vertrouwen geeft een positieve ervaring
en kleurrijk succes

omzeil obstakels door gewoon aan de slag te gaan
voel hoe eigen ondernemerschap resoneert
hoe een leerzame actie lucht geeft

uit hokjes treden geeft verandering
zowel in de school als in jezelf
wees tevreden met kleine bewegingen onderweg
voel je beschermd en gewaardeerd

de weg is vrij, minder is meer